

## Enige kennisgeving

*'Zeker, mijn ziel is stil voor God;  
van Hem is mijn heil'  
Psalm 62 : 2*

Met groot verdriet, maar in dankbare herinnering aan wat zij voor ons heeft betekend, vertellen wij u dat de Heere -voor ons toch nog onverwacht- uit ons midden heeft weggenomen onze liefdevolle moeder

Pietertje Bakker-Keuter

*'Pietje'*

In de leeftijd van 73 jaar.

Sinds 25 mei 2008 weduwe van Pieter Bakker.

Julia  
Janneke

Zwolle, 13 augustus 2024  
Correspondentieadres:  
Wijk 8 nr. 33, 8321 TH Urk

Moeder is opgebaard in huiskamer 1 van het rouwcentrum van Draagt Elkanders Lasten, De Noord 6 te Urk.  
Op donderdag 15 augustus bent u hier tussen 18:30 en 19:30 uur welkom om afscheid te nemen.

De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 17 augustus op begraafplaats De Vormt, Vormtweg 11 te Urk.

Vooraf wordt er in de zaal van bovengenoemd rouwcentrum een dankdienst voor het leven van onze moeder gehouden.  
Voorganger is prop. H.J. van der Wal, aanvang 10:00 uur.